

# TOERISTISCHE IMPRESSIE VAN BRUGGENBOUW HIROSHIMA, JAPAN

Foto's: Piet Schuit, Tokio, najaar 2021



↑ Deze mooie boogbrug staat in Iwakuni, vlak bij Hiroshima. Een fantastische houten brug, die geheel met de hand is gemaakt!

↗ De brug over de baai in Nagasaki. Een stad die nog steeds de sporen draagt van de atoombom, die op 9 augustus 1945 is gedropt, drie dagen na die op Hiroshima. Een door sommigen omstreden bombardement, aangezien de Japanners al op het punt stonden zich over te geven.

→ Deze sluis met ophaalbrug staat in de unieke attractie 'Nagasaki Holland Village' (Huis ten Bosch) nabij de Omurabaai. De attractie stoelt op de eeuwenoude Nederlands-Japanse handelsbetrekkingen, waar delen van Utrecht, Amsterdam en Huis ten Bosch volledig zijn nagebouwd.



